



Beste ouders en sympathisanten,

Wij willen ons als **OUVRI (OUdervereniging/VRIendenkring)** nog even aan u voorstellen.

### Wie zijn wij?

- Ouders van leerlingen

### Wat doen wij?

Gedurende het jaar organiseren wij diverse activiteiten. Jullie kennen ongetwijfeld de spaghetti-avond, het schoolfeest en de koekenverkoop. Misschien zijn jullie al eens spaghetti komen eten of proefden jullie een lekkere braadworst tijdens de 1 mei-rommelmarkt. Doel van al deze activiteiten is geld inzamelen! Dat geld vloeit rechtstreeks terug naar de kinderen van De Ster.

### Wist je dat ...

- zonder de financiële tussenkomst van de Ouvri, de schoolreizen duurder zouden zijn?
- financiële steun nodig is van de Ouvri om de opvang zo goedkoop te kunnen houden?
- er een grote financiële tussenkomst van de Ouvri is bij de GWP van het vijfde en zesde leerjaar?
- de actie Tutti-Frutti, waarbij elk kind op vrijdagvoormiddag een lekker stuk fruit krijgt, door de Ouvri wordt betaald? Dit gaat over een bedrag van € 6,00 per kind.
- de Sint ook altijd financiële steun nodig heeft? 😊

### Dankzij jullie steun!

Dat wij al deze dingen kunnen verwezenlijken hebben we natuurlijk aan jullie te danken! Met uw steun kunnen wij immers bovenstaande activiteiten blijven financieren en misschien nog nieuwe initiatieven op touw zetten.

### Zin om mee te helpen?

Onze vereniging is op zoek naar gemotiveerde mama's, papa's of oma's, opa's die ons mee willen helpen bij de ondersteuning van Basisschool De Ster. Spreek een leerkracht of de directie aan of stuur een mailtje ([info@bsdester.be](mailto:info@bsdester.be)). We nodigen je dan graag uit voor de eerstkomende vergadering. Ook mensen die graag de handen uit de mouwen willen steken maar het niet zien zitten om naar de vergaderingen te komen, kunnen we goed gebruiken.

Tot binnenkort,  
Met vriendelijke groet,

De leden van de ouvri